



# Stevns Teaterforening

- professionelt teater på turné til Stevns

Nyhedsbrev nr. 2016/17 - 7

10. november 2016

[Læs mere om IGEN her](#) - [Se trailer til IGEN her](#) - [Køb billetter her](#)

*Kære medlemmer og teatergængere!*

**D**e *Stjerne* var en tour-de force gennem de sidste 20 års danmarkshistorie. Fremskridtspartiets årsmøde i 1996 genopstod på scenen med vilde, gensidige angreb og en pølsekastende Kristian Poulsgaard. En lille gruppe trak sig fra dette vanvid og præsenterede sig kort efter som Dansk Folkeparti.

Det var mærkeligt at genopleve den aggression og demagogi, der affødte DF netop på dagen, hvor Trump vandt det amerikanske præsidentvalg på en blanding af personangreb, kvindeforagt, løgne og frygt for omverdenen.

Frank Thiel, som var krønikens fortæller i en bedrøvelig Poul Nyrup-skikkelse, ankom til St. Heddinge fem minutter efter forestillingen skulle være startet. Skuespilleren havde været fanget i køen på motorvejen over Fyn efter et stort trafikuheld. Publikum ventede tålmodigt til forestillingen kunne gå i gang kl. 20. Mungo Parks forestilling var værd at vente på.



**S**idste forestilling før jul er den dejligste forestilling for de allermindste, ½ - 4 år og alle voksne.

For tredje gang har vi bedt **Åben Dans** i Roskilde om at komme med

## *IGEN*

Lørdag d. 26. november kl. 11.00  
Erikstruphallen

Nogle forestillinger viser sig bare at være klassikere! Når det handler om teater for de allermindste, er det de helt basale menneskelige erfaringer, der tages under kærlig behandling.

Alle iblandt publikum, fra de allermindste til de ældste, genkender det... behovet for gentagelse.

Åben Dans fra Roskilde har udviklet et sandt mesterskab i at udfolde det enkleste med originalitet og glimt i øjet. *Igen* er en danseforestilling for småbørn og deres voksne om livets frydefuldhed.

Rul – igen

Drej – igen

Hop – igen

Flyv – igen

Glæden ved at opdage sin krop og mestre bevægelsen. Glæden ved at lade musikken tage over. Glæden ved et skift i lyset. Glæden ved at være sammen. Åben Dans´ forestilling for de mindste bygger på netop denne følelse af åbenbaring og frydefuldhed. *Igen* kan ses igen og igen.



**O**g *Igen* er en dejlig måde at slutte første halvdel af teatersæsonen.

Vi ønsker alle en **glædelig jul**.

**Velkommen i teatret**

